



## Hand- & Salaambegroetingen:

Bij het ontmoeten is het soennah om elkaar de hand te geven. Alle gebruiken zoals kussen, omhelzen, buigen, enz. zijn geen islamitische gebruiken en dus niet goed om te doen.

"Overgeleverd door Qataadah (moge Allah tevreden met hem zijn) die aan Anes vroeg: `gaven de metgezellen van de Boodschapper van Allah (vzmh) elkaar een hand? `Hij antwoordde:”**ja.**” (Boekharie).

Anes (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat toen de mensen van Jemen kwamen de Boodschapper van Allah (vzmh) zei: ` **“de mensen van Jemen zijn naar jullie toe gekomen. Zij zijn de eerste die een hand geven toepasten.”** (Aboe Dawoed).

"Al-Bara-e ibn 'Azib (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vzmh) zei: **“Wanneer twee moslims elkaar ontmoeten en elkaar de hand schudden, worden hun zonden vergeven voordat zij uit elkaar gaan .”** (Aboe Dawoed).

"Overgeleverd door Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei dat een man aan de Boodschapper van Allah (vzmh) vroeg: **‘O boodschapper van Allah, wanneer een van ons een moeslim broeder of vriend ontmoet, moet hij dan zijn hoofd buigen (als een teken van hoffelijkheid) ?** `Hij (vzmh) zei: **‘nee’**. `De man zei: **‘Moet hij hem omhelzen en kussen?’** Hij (vzmh) zei: **‘Nee.’** De man vroeg vervolgens: **‘Moet hij zijn handen vastpakken?’** Hij (vzmh) zei: **“Ja”**. (Tiermidie).

**In de volgende hadith is er sprake van omhelzen. Dit is toegestaan als men elkaar lang niet heeft gezien of als iemand terugkomt van een reis:**

"Overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met hem zijn) dat Zaid Ibn Harisa naar Medina kwam en op dat moment was de Profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) in haar huis. Zaid kwam en klopte op de deur. De Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) ging naar buiten om hem te ontmoeten, zijn jas splend, en omhelsde en kuste hem." (Tiermidie).

Verbod als eerste niet-moslims te groeten en hoe wij hun groet beantwoorden.  
"Overgeleverd door Aboe Houraira (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vzmh) zei: **'Groet niet als eerste de joden en de christenen. Als jullie daarom een van hen tegenkomen geef hen geen gemakkelijke doorgang (laat hen naar het smalste gedeelte van de weg).'**" (Moeslim).

"Overgeleverd door Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vzmh) zei: **'Als de joden en de christenen jullie salaam geven, beantwoordt dit met "wa alaikoem` (en op jullie).'**" (Boekharie en moeslim).

"Overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn) `Een groep joden kwam naar Allah's Boodschapper (vzmh) en zeiden: **'As-samoe alaika'** (dood op jou) en ik verstond het en zei tegen hen: **'Alaikoem As-samoe wa-l-la`na'** (door en vervloeking op jullie). Allah's Boodschapper (vzmh) zei: **'wees kalm! O Aisha, want Allah houdt van degene die vriendelijk en zacht is onder alle omstandigheden.'** Ik zei: **'O Allah's Boodschapper, heb je niet gehoord wat zij hebben gezegd?'** `Allah's Boodschapper (vzmh) zei: **'Ik heb (tegen hen) gezegd: 'Alaikoem'** (op jullie)." (Boekharie).

Koefr (ongeloof) is het tegenovergestelde van al-islam. Een moeslim en een niet-moslim zijn niet gelijk: **As Salaamoe Alaikoem kan nooit gezegd worden tegen niet moslims.** Zij (niet-moslims) hebben nog niet 'As Salaam' (vrede) zolang ze geen moslims zijn geworden. Wij hebben deze speciale begroeting gekregen als een zegening.

Laten wij deze zegening dan ook gebruiken met respect. Vaak genoeg hoor je moslimkinderen - en niet alleen de kinderen - **nog dag, bye bye, hallo**, enz. gebruiken. Ook de verbastering **ma'a salaama`** is niet van de Soennah en moeten worden vermeden.

Er zijn twee categorieën mensen: moslims en niet-moslims. Ieder mens die er voor kiest zich te onderwerpen aan Allah (Geprezen en Verheven is Hij) is moeslim en zijn manier van leven is volgens de islam. Een moeslim is een kostbaar schepsel bij Allah. **Een moeslim verkrijgt speciale privileges, eer en waardigheid door de islam. Wij moslims hebben 'Salaam (vrede)' verworven door het accepteren van de Islam.** De begroeting met salaam is een speciale zegening van Allah voor de moslims.

De moslims moeten hun mede moslims groeten met As Salaam omdat dit speciaal voor hen alleen is.

Het is beneden ons waardigheid, als moslims, andere begroetingen te gebruiken. Een moeslim moet zichzelf niet naar beneden halen door de gebruiken van de niet-moslims over te nemen. Een ongelovige is iemand die er voor kiest de boodschap van **Al-islam** te weigeren en zijn eigen anti-islamitische weg van leven te nemen - koefr. Deze mensen, de ongelovigen, zijn in uiterste disharmonie en hun leven zijn totaal in tegenspraak met elk begrip van vrede en harmonie. Deze mensen zullen nooit de grootmoedigheid van de moslims bereiken, integendeel, enkel smaad. Maar hun begroetingen komen overeen met hun status. Het zijn begroetingen zonder waarde of betekenis; bijvoorbeeld **dag, hallo, doe, goedendag**, enz, enz.

En natuurlijk kan een moeslim **nooit** de salaam aan een niet-moslim geven. Niet-moslams zijn buitengesloten van de zegeningen van Al-islam omdat zij zelf **ontkennen en weigeren**. En voor iemand die niet in Allah (Geprezen en Verheven is Hij) gelooft zal deze begroeting, deze doe'a, niet werkzaam zijn. Moslims moeten natuurlijk wel altijd beleefd zijn en geen slechte taal gebruiken tegen de niet-moslams. Moslims moeten hen altijd uitnodigen tot de rechte weg om zo ook `As Salaamoe `Alaikoem te kunnen ontvangen als moslims.

Moge Allah (Geprezen en Verheven is Hij) ons helpen in het uitdragen van onze dawah (uitnodiging tot Al-Islam) en ons nederig maken in islam. Al-hamdoellillah Rabil`alamien

### Hand geven aan een vreemde vrouw

Dit is een van de dingen waarbij de wereldse gebruiken binnen de maatschappij de bovenhand genomen hebben op de Wet van Allah عزوجل, en waarbij de gewoontes en gebruiken, die niet getuigen van gezond verstand, van de mensen het gewonnen hebben van het oordeel van Allah عزوجل. In die mate zelfs, dat als men tegen een van hen spreekt over het oordeel van de Goddelijke Wet, het bewijs aanvoert en de argumenten aantoonst, hij je ervan beschuldigt achterlijk en ingewikkeld te zijn, de familieband te verbreken en twijfel te zaaien betreffende goede bedoelingen enz... Zo is het feit een hand te geven aan je nichten, je schoonzus, de vrouw van je oom van vaders en moeders kant toch o zo gemakkelijk geworden in onze maatschappij. Mochten ze nochtans eens met een open geest nadenken over de ernst van de zaak vanuit religieus opzicht, dan zouden ze het niet doen.

De uitverkorene صلى الله عليه وسلم zei:

**بمخيط من حديد خير له من أن يمسه امرأة لاتحل له لانيطعن في راس أحدكم**

***'Dat het hoofd van een van jullie zou doorboord worden met een ijzeren naald, is beter voor hem dan een vrouw die voor hem niet toegestaan is, aan te raken.'***  
(Overgeleverd door At-Tabarani, v.20, p.212; zie Sahih al-Jaami, nr. 5045).

Bovendien bestaat er geen twijfel over dat dit deel uitmaakt van de ontucht van de hand, zoals de Profeet صلى الله عليه وسلم zegt:

**ترنيان والرجلان ترنيلن والفرج يزني العينان ترنيان واليدان**

***'De ogen plegen ontucht, de handen plegen ontucht, de voeten plegen ontucht en het geslachtsdeel pleegt ontucht.'***  
(Overgeleverd door Ahmad, v.1, p.412; zie Sahih al-Jaami, nr. 4126).

Is er iemand die een zuiverder hart heeft dan Muhammad صلى الله عليه وسلم ?  
En toch zei hij صلى الله عليه وسلم :

### النساء إني لا أصافح

**'Ik geef geen hand aan de vrouwen.'**

(Overgeleverd door Ahmad, v.6, p.357; zie Sahih al-Jaami, nr. 2509)

Hij صلى الله عليه وسلم zei ook:

### النساء إني لا أمس أيدي

**'Ik raak de hand van vrouwen niet aan.'**

(Overgeleverd door At-Tabarani in al-Kabier, v.24, p.342; zie Sahih al-Jaami, nr. 7054 en al-Isaaba, v.4, p.354, uitg. Dar al-Kitaab al-'Arabi)

'Aisha رضي الله عنها zei:

### الله يد امرأة قط غير أنه يبایعهن بالكلام ولا والله ما مست يد رسول

**'Nee, bij Allah, de hand van de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم heeft nooit die van een vrouw aangeraakt. Hij صلى الله عليه وسلم ontving eerder hun eed van trouw via hun woorden.'**

(Overgeleverd door Moeslim, v.3, p.1419, nr. 1866 in Sharh Sahih Muslim)

Dat ze Allah عزوجل mogen vrezen, de mensen die bij hun echtgenotes dreigen met een echtscheiding als ze geen hand geven aan hun broers. En men moet weten dat het aandoen van een handschoen bijvoorbeeld of een hand geven van achter een stuk stof geen zin heeft. Dat blijft in beide gevallen verboden.

Bron: **VERBODEN DIE DOOR DE MENS WORDEN VERWAARLOOSD** door  
Muhammad Salih al-Munajjid

**(...En wat de boodschapper u ook moge geven, neemt het en wat Hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan. En vreest God, zeker, God is streng in het straffen....) (saurat al-Hasjr)**

**Voorwaar, gij hebt in de Profeet van God een prachtig voorbeeld voor ieder die God en de laatste Dag vreest, en die God vaak herdenkt. [al-Ahzaab 33:21]**

Moge Allah (swt) ons leiden naar het juiste pad